

Nieuwsbrief



School voor
Katholiek basisonderwijs

Van Beethovenlaan

Jaargang 14, nummer 10

Mei 2022

Mei is zo voorbij....

De twee weken vakantie vlogen voorbij! We hopen dat iedereen genoten heeft! De kinderen hadden afgelopen maandag weer veel zin om te beginnen. De maand mei is voor ons een korte maand!

Volgende week worden er schoolsportdagen georganiseerd door de gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel. De groepen 4 tot en met 8 hebben allemaal een eigen dag waarop sport- en spel activiteiten worden georganiseerd. Er komen verschillende sporten aanbod, zoals waterpolo! Dit staat anders op de jaarkalender van de Wingerd. De gemeente heeft toch besloten om voor alle groepen (van 4 tot en met 8) een eigen dag te organiseren. Oorspronkelijk zou het alleen voor de groepen 6 en 7 georganiseerd worden.

Volgende week fietsen de leerlingen van groep 7 ook weer door de wijk! Zij gaan hun praktisch verkeersexamen doen.



Reminder ouderbijdrage

Graag herinneren wij u eraan dat er elk jaar voor uw zoon of dochter een vrijwillige ouderbijdrage van €50,00 gevraagd wordt. Vanuit deze bijdrage worden feestjes bekostigd en gaan de kinderen op schoolreisje. Als uw zoon of dochter na Kerst gestart is, dan is het bedrag €37,50.

U kunt het bedrag overmaken op rekening (ovv de naam van uw kind en de groep!):

NL40 INGB 0005 6873 80 t.n.v. Oudervereniging de Wingerd van Beethovenlaan

Hartelijk dank hiervoor.

Belangrijke data:

Schoolsportdagen	16 tot en met 20 mei
Praktisch verkeersexamen	18 mei
MR vergadering	19 mei
Hemelvaart	26 en 27 mei



Hemel en aarde: Oogst

Kinderen denken tegenwoordig dat appels in een fabriek gemaakt worden en in kartonnetjes van zes stuks verpakt worden. Zeggen ze. Het is misschien een beetje overdreven. Veel kinderen weten wel hoe graan groeit of fruit geplukt wordt, maar het staat wel ver van hen af. Daarom gaan onze lessen levensbeschouwing uit Hemel en Aarde de komende weken over Oogst. We verkennen met kinderen de verwondering en de dankbaarheid waarmee de rijkdom van de aarde gevierd wordt.

In supermarkten ligt alles voorhanden wat je maar kunt bedenken: brood, fruit, groenten, sappen, chocolade, kant-en-klare maaltijden. In en buiten het seizoen, als je wilt ingevlogen uit Egypte of Kenia. Voor ons is het normaal, maar toen onze ouders opgroeiden was dat allemaal nog niet zo overvloedig beschikbaar. In deze lessen over Oogst gaan we terug naar de kern. We verkennen met kinderen hoe ons eten eigenlijk groeit en geoogst wordt.

In veel levensbeschouwelijke tradities worden oogstfeesten gevierd, uit dankbaarheid dat oogsten zijn gelukt en de aarde zoveel geeft om van te leven. In de lessen komen verscheidene voorbeelden hiervan aan bod. Zo is er bijvoorbeeld een les over Vaisakhi, een oogstfeest dat de Sikhs in India vieren en dat de Sikhs die in Nederland leven meegenomen hebben naar hier. Een ander oogstfeest uit Sallend is Stöppelhaene en in een van de lessen maken kinderen hiermee kennis. Zo is er ook aandacht voor het Sint Michaelsfeest.

Zaaien, groeien, oogsten en rusten – dat is het langzame proces waar oogst deel van uitmaakt. Het is verbonden met het ritme van de seizoenen, maar niet helemaal, want sommige vruchten laten zich al in het voorjaar oogsten en bijvoorbeeld noten pas laat in het najaar. In de winter is er rust. Met kinderen verkennen we deze processen en vertellen we er verhalen over, van sprookjes tot Griekse mythen.

Zo zullen we in onze lessen levensbeschouwing de komende tijd regelmatig bezig zijn met lessen over Oogst. En we hopen natuurlijk dat het smakelijke lessen zullen zijn!

Even voorstellen: juf Michelle

Beste jongens en meisjes van groep zes,

Wat ontzettend leuk dat ik jullie juf mag worden na de meivakantie! Natuurlijk kom ik voor de meivakantie nog even gezellig bij jullie langs als juf Kim er is en kunnen we kennismaken met elkaar. Ik ben nieuwsgierig naar jullie namen, jullie verhalen en jullie ervaringen in deze leuke groep! Op maandag, dinsdag en woensdag mag ik jullie lesgeven en ik kan jullie alvast vertellen dat ik daar ENORM veel zin in heb! Ik heb eerder in groep zes lesgegeven en ben al zo'n 16 jaar juf (jaja, ik hoor jullie denken: "Zo dan is ze echt heeeeel oud haha") Valt wel mee hoor, 39 jaar.

Mijn naam is misschien handig voor jullie om te weten. Ik heet: Michelle Roeland. Juf Michelle is helemaal goed en ik ben moeder van een zoontje van vier. Ik woon (net als jullie) in Nieuwerkerk en waarschijnlijk zullen we elkaar vast eens tegenkomen in het winkelcentrum... Over mijn hobby's kom ik jullie snel vertellen en ik wil die van jullie ook allemaal weten!

Tot snel! Juf Michelle



Een gezond ontbijt is een goed begin van de dag!



Na de nacht heeft je kind weer nieuwe energie nodig. Deze energie krijgt je kind door het ontbijt.

Ook komt de spijsvertering daardoor weer op gang en kan je kind zich beter concentreren.

Na het nuttigen van een ontbijt krijgt je kind minder snel trek in snoep.

Tips voor een gezond ontbijt.

Weinig tijd om te ontbijten? Zet de wekker 15 minuten eerder. Dek de tafel de avond van te voren. Het brood of een schaalje yoghurt kun je de avond van te voren klaarmaken. Deze kun je in de koelkast bewaren.

Gebruik volkoren producten, magere melkproducten en/of fruit en groenten.

Varieer om verschillende voedingsstoffen binnen te krijgen. Smeer bijvoorbeeld elke kwart boterham met iets anders. Bijvoorbeeld met banaan, pindakaas, humus en groentespread.

Tips om je kind te laten ontbijten.

Maak de tafel gezellig en laat je kind meehelpen met tafeldekken als hij/zij dit leuk vindt.

Ontbijt samen. Zien eten doet eten en het is plezieriger.

Zorg voor zo min mogelijk afleiding aan tafel. Geen televisie en geen speelgoed. Neem de plannen voor de dag door om het gezellig te maken.

Bied kleine porties aan.

Zet verschillende producten op tafel zodat je kind kan kiezen. Dat kan een sneetje brood zijn. Maar denk ook eens aan een schaalje yoghurt of haver-moutpap met fruit en rozijnen. Een volkoren beschuit of cracker is ook een goede keuze.

Blijft het ontbijt ondanks alle inzet moeizaam? Laat je kind dan in ieder geval een paar hapjes eten. Bied de rest van de boterham iets later in de ochtend aan. Of geef de boterham mee naar school of kinderopvang voor tijdens de ochtendpauze.

Wist u dat....?

- *Juf Suzanne afscheid genomen heeft van de Wingerd? Wij haar veel succes wensen in haar nieuwe baan?*
- *Juf Michelle haar plaats ingenomen heeft? Zij heel leuk ontvangen werd door de groep?*
- *Er 5 palmpaasstokken naar de kerk zijn gebracht? Deze na een feestelijke viering naar oude mensen gebracht zijn?*
- *De koningsspelen een groot succes waren? Wij vooral de hockeyclub willen bedanken voor het gebruiken van de hockeyvelden? En ook voor het geven van leuke hockeyclinics?*
- *Groep 8 voor de meivakantie de eindtoets gemaakt heeft? Zij allemaal heel erg hun best gedaan hebben? Wij met spanning wachten op de uitslag? Alle leerlingen inmiddels wel al een leuke school gevonden hebben?*
- *Meester Rigobert in het kader van Muziek in de klas meedeed aan een vraaggesprek in het bijzijn van koningin Maxima?*
- *Alle groepen nieuwe boeken hebben voor in de klassenbieb?*
- *Wij heel druk bezig zijn met het aanvragen van het gezonde school vignet?*

Nieuwe leerlingen op de Wingerd!

In april zijn op onze school gekomen;

Lotte Blijleven in groep 1/2 d

Zoe Bakker in groep 1/2 e

Jaylen Bos in groep 1/2 e

Jess van Waas in groep 1/2 f

Wij wensen ze veel plezier op onze school!

